

UIT HET LEVEN VAN EEN POSTZEGELVERZAMELAAR

In het begin spaarde ik sigarenbandjes die ik met gluton in een schoolschriftje plakte. Toen ik 12 jaar was kreeg ik van een oom de serie zomerzegels uit 1949 de nrs 513 tot 517. Vooral de 20 cent met de zeilbootjes vond ik prachtig. Ik plakte ze in een nieuw schoolschriftje en zo begon mijn postzegelverleden.



Een jaar later vroeg een vriendje mij te helpen bij de verkoop van een selectie Nederland en Overzee, die van een zwager was die er vanaf wilde. We deden dat op de woensdag en de zaterdagmiddagen op de postzegelmarkt aan de Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam. Voor mijn hulp mocht ik elke keer een niet te dure serie uitzoeken voor mijn eigen verzameling. Inmiddels kreeg ik van een vriend van mijn ouders die internationaal effecten makelaar was, buitenlandse zegels van allerlei landen die ik moest afweken, en deze gingen weer in een ander schoolschriftje. Van mijn zakgeld kocht ik nu ook zegels op de markt en voor mijn verjaardag kreeg ik een album Nederland. Niet veel later kocht ik een catalogus en ik rekende mij rijk.



Toen ik 15 jaar was ging een schoolvriendje naar Canada emigreren en ik nam een verzameling wereld over in het totaal zo'n 2500 zegels. Er kwamen weer schriften bij en alles werd met plakkers ingeplakt.

Ik blonk op school uit in aardrijkskunde en geschiedenis en dit kwam mij goed van pas bij de postzegels. Een neefje uit Bussum, net zo oud als ik verzamelde ook en we wisselde heel wat zegels onderling. Dit ging door tot mijn 18e jaar. Daarna ging ik studeren en de rest volg vanzelf. Trouwen, kinderen krijgen en van het verzamelen kwam niets meer terecht. Wel bewaarde ik de zegels die op brief binnenkwamen. In 1978 belde een oud collega-tekenaar en deze vertelde mij dat zijn vader was overleden en dat bij het opruimen van de zolder er een vuilniszak met blikjes en sigarendoosjes met postzegels was gevonden.



1 penny rood

uitgifte 1853



4 pence blauw



uitgifte 1861



Ik kocht een Yvert en Tellier 1976 - 1977 en begon met behulp van mijn zoon de verzameling uit te zoeken en te catalogiseren. Hiervoor waren weer de nodige stockboeken nodig, de complete verzameling omvatte een collectie van ± 15.000 zegels. Ik vroeg voor dit werk, 1 jaar de tijd, daarna belde ik hem en vertelde dat ik het uitzoekwerk had beschreven en de dagwaarde in guldens bij de bank had opgevraagd en ik bracht een bod uit van 1200 gulden. Hij zei direct dat dit goed was.

Mijn zoon Joost begon prompt een verzameling Nederland postfris. Ik stond toen voor het probleem om deze verzameling en mijn verzameling in elkaar te passen, een hele uitzoekerij.

Ik besloot om mij te concentreren op gebruikte postzegels en een keuze uit de verschillende landen te doen voor mijn definitieve verzamelgebieden. Bij mijn keuze speelt het uiterlijk van de zegels een belangrijke rol, alsmede of zij echt gelopen hebben. Ik heb een uitgesproken voorkeur voor het klassieke werk bv, Nederland nr 6 mooi van kleur, USA nr 81-96, de ontdekking van Amerika, Engeland nr.153-156, het jubileum van George V, en de Kaapse Driehoek. Voor mijn verjaardag kreeg ik een leeg Schwanenbeck Briefmarken Sammelboek uit 1896, bestemd voor 10875 verschillende postzegels.



Daar zitten inmiddels ruim 2000 dubbele zegels in. In de loop van de jaren heb ik inmiddels 10 verzamelaars geadviseerd wat te doen met hun verzameling, meestal adviseer ik de verzameling zorgvuldig op te bergen omdat er misschien later een van de kinderen of kleinkinderen er mee door wil gaan.

Mijn verzameling omvat inmiddels Nederland en Overzeese gebieden, Scandinavië inc. Groenland, Noord-West Europa, de USA, Zuid Afrika, Australië en Nieuw Zeeland.

Het nieuwste onderwerp is "Toerisme", een verzameling zegels, waar ik ben geweest, losse zegels en zegels op prentenbriefkaarten. Mijn vrouw verzameld "Schrijvers".

Verder vind ik dat een goede website van de vereniging voor nieuwe, jonge leden zou moeten kunnen zorgen. Men kan ook in zijn omgeving proberen kinderen te enthousiasmeren, deel dus postzegels uit.

Ouderen zo rond de 65 kunnen ook worden geworven, immers postzegels verzamelen is een pracht van een hobby waar men niet op uitgeken raakt.

Bob Dogger

Bewerking: Jacques van der Vat
ijpvdvat@gmail.com